

Reisverslag 5 t/m 10 november 2018 naar Hongarije en de Oekraïne

5 en 6 november

We zijn op 5 nov. om 5.30 uur bij elkaar en lezen een gedeelte uit de Bijbel.

In gebed vragen we onze God of hij ons een goede reis, goede ontmoetingen en ons veilig terug brengt bij onze families. We kiezen ervoor om te rijden via Dortmund, Kassel, Neurenberg naar ons overnachtingsadres in Alland bij Wenen.

Omdat de reis voorspoedig gaat zonder file en we zonnig weer hebben, besluiten we om van Passau naar Linz te rijden langs de Donau. De volgende dag reizen we via Boedapest naar het voor ons bekende adres in Hongarije. Bij dominee Veress Robert in Tiszakerecseny worden we verwacht. Met hem maken we een na het eten een plan voor de volgende dagen.



Veel leerlingen krijgen daar en in elke plaats waar we komen een sporttenu uit Rijssen.

7 november

Omdat deze dag een volle agenda heeft gaan we al vroeg met dikke mist op pad. Ons eerste adres is de kerkelijke gemeenten in Lonya. De goederen waar zij om hebben gevraagd



worden uitgeladen met hulp van gemeenteleden. De wasautomaat is bijzonder welkom. Vanaf nu is wassen in een teil verleden tijd.

Na een kop koffie te hebben gedronken vertrekken we naar het dorpje Nyiri in het noorden aan de grens met Slowakije. De domina Szusanna begroet ons met een heerlijke maaltijd.



Hier worden diverse goederen uitgeladen waarmee de inventaris van het in aanbouw zijnde jeugdgebouw wordt aangevuld. Op de terugweg bezoeken we de dominee in Makkoshotyka. Met de rollator die we hier achterlaten is hij weer in staat om zich te verplaatsen. Met weer dikke mist rijden we terug en komen laat aan.

8 november

Deze dag brengen we een bezoek aan onze vrienden in de Oekraïne. We nemen de kleine grens in Lonya, en rijden na enige formaliteiten naar Nagydobrony. Het gymnasium is gerenoveerd. De directrice Eva ontvangt ons hartelijk.



Een aantal jaren geleden heeft ons bouwteam hier diverse ruimten betegeld. In de nieuwe hal hangen bijbelse namen als doordenkers. Verder reizen via Szurte naar Rat en eten we bij Hajdu Istvan, beter bekend als Pisty. We bezoeken diverse projecten, vertrekken om ca. 16.00 uur naar de grens in Zahony en komen na lang wachten aan de grens. Om 24.00 uur komen we in Kisvarda en eten nog een knakworstje bij de fam Bumerac. In de nacht rijden we terug naar Tizsakerecseny. Slapen is geen probleem.

9 en 10 november

We nemen hartelijk afscheid van onze vrienden in Hongarije en vertrekken weer naar Nederland. We overnachten in de buurt van Passau en rijden de volgende dag naar huis. Hier sluiten we af met een etentje met onze echtgenotes en danken we onze HEERE voor de voorspoedige reis en goede contacten. We zijn dankbaar dat we ook deze keer mensen hebben mogen helpen in Hongarije en de Oekraïne.

